

1



► **MOOF MUSEUM**

Voor een unieke verzameling kleine figuurtjes van strip-herden moet je naar museum Moof (Museum of original figurines). Hier worden stripmythen vertaald in kunst-werkjes. Zoals de sarcofaag van Bobbie (*De sigaren van de farao*), de vaas van Kuifje (*De blauwe lotus*) en de fresco's van Rascar Capac (*De 7 kristallen ballen*). Ook met levensgrote beelden uit het stripbestaan van Kuifje.



▼ **MARC SLEEN MUSEUM**

Marc Sleen is een van de populairste strip-tekenaars. Dit museum brengt een ode aan deze specialist van 'de negende kunst' en bedenker van figuren als Tjeef met de Kleppe, Jean-Marie Kiekepuut en De Roste Wasser. Dat dit museum in de Zandstraat zit, is geen toeval. Zijn paradepaardje Nero werd hier in 1947 geboren. MARC-SLEEN.BE

2



▲ **HET BELGISCH STRIP-CENTRUM**

Met 4200 m²(!) aan originele strips, unieke objecten en uitvergrote stripkunst is Het Belgisch Stripcentrum *the place to be* voor elke stripfanaat. Het is dan ook het bekendste stripmuseum van Europa. Allez, naar Zandstraat 20 dus, voor de vaste tentoonstellingen (onder andere: de uitvinding van het stripverhaal) én tijdelijke exposities. Tot en met 24 maart is *Brussels in shorts* nog te zien: grafische verhalen over de stad. STRIPMUSEUM.BE



3



▼ **HUIS VAN HET STRIPVERHAAL**

In het Huis van het Stripverhaal vind je tentoonstellingen rond strip-helden als Guust Flater en Robbedoes, Lucky Luke, De Smurven en nog veel meer helden. Met veel informatie over het Frans-Belgische stripverhaal en de Belgische grootmeesters, bijvoorbeeld met geprojecteerde interviews in de televisieruimte. Op naar Boulevard de l'Impératrice 1. JIJE.ORG

4





▲ SLUMBERLAND

De gespecialiseerde boekhandel Slumberland is sinds 1989 gevestigd in de ingang van een art nouveau warenhuis. Je zult verstand staan van het prachtige, eeuwenoude houtwerk dat het gebouw overeind houdt, of van de mooie decoraties aan de muur die de winkel een unieke sfeer geven. Natuurlijk vind je er als stripfanaat grote klassiekers en manga's, maar ook figurines, metershoge standbeelden en andere voorwerpen waar stripfans van zullen smullen.

SLUMBERLANDBD.COM

5



6

◀ COMICS CAFÉ

In het Comics Café kunnen gasten in een waanzinnig decor onder meer een overheerlijke Popeye- of Obelix-hamburger eten. Geniet tussen muren vol schilderijen en decoraties van de grootmeesters uit de (Belgische) stripkunst, zoals Hergé, Uderzo en Jacobs. Het restaurant is tevens stripbibliotheek en galerie. COMICSCAFE.BE



7

▲ LUCKY LUKE

Brussel telt 47(!) stripmuren, bijna allemaal in het centrum van de stad. Met bekende figuren als Kuifje, Billy the Cat, Suske en Wiske en - onze favoriet - cowboy Lucky Luke (Washuisstraat). De beruchte gebroeders Dalton overvallen op de tekening een bank die nog maar net open is, want de inkt op het uithangbord is nog niet eens droog. Bedenker Morris heeft het westergevoel op de muur fantastisch vast weten te houden.



▲ BRÜSEL

In de Brusselse binnenstad zijn de stripboekenwinkels niet meer op twee handen te tellen. De topper: Brusel (Anspachlaan). Deze winkel specialiseert zich in moderne strips en manga's, én in extravagante stripwerken. Een trefpunt voor de liefhebbers vanwege het complete aanbod en de leuke galerie. BRUSEL.COM

8

