

faq you

Tot en met 2 juli wordt in Nederland het WK voetbal voor spelers onder 20 jaar gehouden. Youri Mulder gaat voor de NOS de wedstrijden analyseren. Een mening heeft Youri altijd, ook als het niet over voetbal gaat. De oud-international is dus rijp voor een FAQ You.

YOURI MULDER

'IK HEB ÉÉN KEER AANDELEN GEKOCHT... NOOIT MEER!'

WAT IS JE ALLERLIEFSTE BEZIT?

„Mijn kinderen, absoluut. Al twijfel ik wel om ze 'mijn bezit' te noemen, want dat zijn ze natuurlijk niet.”

WELK BOEK WAS NIET OM DOOR TE KOMEN?

„*Het leven op aarde* van J.J. Slauerhoff, over een Ierse marconist die de westerse beschaving probeert te ontvluchten door volledige rust en vrede te zoeken in China. Ik moest het lezen voor Nederlands op de middelbare school. Toen ik het een paar jaar geleden weer probeerde, vond ik het wel een prachtig boek, maar kwam ik er opnieuw niet doorheen. Binnenkort een derde poging.”

ALS WIE OF WAT WIL JE IN EEN VOLGEND LEVEN TERUGKEREN?

„Volgend leven? Dit is de *Mikro gids* toch niet? Ik geloof niet in reïncarnatie.”

IN WELKE FILM ZOU JIJ DE HOOFDROL WILLEN SPELEN?

„Mijn tegenspeelster moet dan natuurlijk een mooie dame zijn en dan zou ik ook een goede liefdesscène willen spelen. En graag een potje knokken. Ja, als het maar een goeie kneukfilm is!”

WANNEER HEB JE VOOR HET LAATST IEMAND GESLAGEN?

„Inclusief slaag tijdens de seks? Zo niet, dan moet het mijn broer Geret zijn geweest, zo'n 20 jaar geleden. Recenter heb ik, toen ik nog in de Bundesliga speelde, een tegenstander nog wel eens stiekem een elleboog gegeven als de scheidsrechter niet keek. Telt dat ook?”

NAAST WIE WIL JE NIET WAKKER WORDEN?

„Naast niemand.”

WAT IS DE DOMSTE AANKOOP DIE JE OOIIT GEDAAN HEBT?

„Ik heb - net als zo veel Nederlanders - zo'n fitnessapparaat bij Tel Sell gekocht, dat na één keer gebruiken uit elkaar viel. En ooit heb ik aandelen gekocht, die daarna alleen maar zijn gezakt. Dat doe ik dus niet meer.”

WIE IS JOUW HELD?

„Mijn broer Geret, hij is mijn makker. Hij woont nu al jaren in het buitenland.”

SLAAP JE NAAKT?

„Nee, alleen als het heel warm is. Normaal draag ik alleen een T-shirt. Als kind was het precies andersom: toen sliep ik met alleen een pyjamabroek aan.”

WAT IS DE SLECHTSTE BESLISSING DIE JE IN JE LEVEN GENOMEN HEBT?

„Ik heb me wel eens door de verkeerde arts laten opereren.”

WIE VERTROUW JE BLIND?

„Mijn ouders.”

WELK MISVERSTAND BESTAAT ER OVER JOU?

„Toen ik nog speelde, vond men dat ik blessuregevoelig was. Ik heb maar één zware blessure gehad in m'n carrière, maar toch krijg je zo'n stempel. Ik ben niet blessuregevoelig. En ik kom nu nog altijd opdagen bij *Studio Sport*. Vraag maar aan mijn collega's; ik ben nooit ziek.”

BEN JE OOIIT IN ELKAAR GESLAGEN?

„Helaas wel, ja. Als jochie van 19 jaar, in een café. Een man dacht blijkbaar dat ik iemand anders was. Het enige wat ik me ervan herinner, is een vuist met een grote zegelring die op me afkomt. Toen ben ik even knock-out gegaan. Een paar weken later heeft-ie nog z'n excuses aangeboden, maar daar had ik niks aan. Mijn kop zat onder de krassen van die ring.”

WAAR HEB JE SPIJT VAN?

„Nergens van...”

BEN JE HYPOCRIET?

„Ja, eigenlijk wel. Iedereen is toch wel eens hypocriet? Je verwijt iemand anders iets, en even later doe je het zelf ook.”

WAT IS JOUW GROOTSTE LEUGEN?

„Dat wil je niet weten.”

HEEFT ORANJE ONDER 20 JAAR EEN KANS OM OP HET WK VER TE KOMEN?

„Ja, ik geef ze een goede kans, vooral vanwege de goede trainer. Foppe de Haan is iemand voor wie die jonge gasten nog respect hebben. Het is een misverstand dat een jong elftal ook een jonge coach moet hebben. Voetballen kunnen die jongens wel, Foppe zorgt ervoor dat er ook een goede organisatie staat.”

WIE WORDEN DE NEDERLANDSE STERREN OP HET JEUGD-WK?

„Quincy Owusu Abeyie van Arsenal, Ryan Babel en Hedwiges Maduro van Ajax. En Ron Vlaar van AZ. Die spelen met vertrouwen. Dan kan Oranje heerlijk voetballen.”