



Marja Vis

Het kan je niet zijn ontgaan: deze week barsten de Winterspelen los in Vancouver. Marja Vis maakte kort geleden nog kans op deelname, maar nu dat is verkeken, kiest ze voor het op een na beste: commentaar geven voor Eurosport. Spannende vragen aan de nieuwbakken verslaggeefster.

HOE WAREN DE OLYMPISCHE SPELEN IN 2002?

„Het resultaat (dertiende) viel tegen en mijn ploeg had ook de pech buiten het Olympisch dorp te moeten wonen.”

VAN SCHAATSEN TOT COMMENTAAR GEVEN. EEN GROTE OVERGANG?

„Het is raar, omdat je de sporters nog zo goed kent. Maar erg leuk om te doen.”

WAT IS BEHALVE SCHAATSEN JE FAVORIETE SPORT OP DE SPELEN?

„Ik zal eerlijk zijn: ik volg alleen het schaatsen. De rest vind ik minder.”

HOEVEEL GELD BESTEED JIJ AAN JE UITERLIJK?

„Ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat ik een spijkerbroek heb. Na het winkelen kom ik heel vaak met een spijkerbroek te veel thuis.”

BESTE CONCERT DAT JE OOIIT HEBT BEZOCHT?

„Marco Borsato in de Heineken Music Hall. Hij is echt de top in Nederland.”

WAT IS JE FAVORIETE SCHELDWOORD?

„Ik denk gewoon shit of zo.”

andere schaatsers ligt dat iets anders. Er is voor velen geen zekerheid meer.”

WANNEER HEB JE VOOR HET LAATST EEN BEKEURING GEHAD?

„Vijf weken geleden kreeg ik een parkeerboete in Hoorn. Ik had echt geen idee dat ik er niet mocht staan.”

WAT IS DE SLECHTSTE VERSIERZIN DIE JE OOIIT HEBT GEHOORD?

„Ik hoorde een schaatser een keer tot mijn grote verbazing zeggen: ‘Ik heb thuis een heel lekker bed’. Dat was wel veruit de slechtste.”

‘EN TOEN HOORDE IK TOT MIJN VERBAZING ZEGGEN: IK HEB THUIS EEN HEEL LEKKER BED’

WIE IS JE GROTE VOORBEELD?

„Natuurlijk Yvonne van Gennip. Drie keer goud in Calgary in 1988!”

WAT IS JE GROOTSTE ZONDE?

„Absoluut chocolade eten. Een grote zonde voor een sporter, maar zó lekker.”

IN WELK TIJDPERK WIL JE WEL LEVEN?

„In de toekomst. Ik ben heel benieuwd hoe de wereld er over 500 jaar uitziet.”

WAT IS JE FAVORIETE HUISHOUDELIJKE KLUSJE?

„Helemaal niks, maar als ik moet kiezen, doe dan maar stofzuigen.”

WAAR SCHAAM JIJ JE VOOR?

„Wat ik heel lullig vind, is een slechte wedstrijd rijden in een vol Thialf.”

WAT ZOU JE DOEN MET EEN MILJOEN?

„Ik denk dat ik mijn huis grondig ga verbouwen en lekker op vakantie.”

WAT IS JOUW ALLERGROOTSTE WENS?

„Eigenlijk heel simpel: dat iedereen die ik om me heen heb gelukkig is en blijft.”

MERK JE ZELF IETS VAN DE KREDIETCRISIS?

„Nee, ik heb gelukkig een doorlopend contract met mijn sponsor. Maar voor

FASTFOOD OF ZELF KOKEN?

„Zelf koken. Mijn schoonmoeder kan erg goed Surinaams koken en ik kook steeds meer van haar recepten.”

WAT IS HET LAATSTE DAT JE ONLINE HEBT GEKOCHT?

„Een jas die ik op een Engelse site heb besteld.”

WAT IS JE MEEST GEWAARDEERDE GEBRUIKSVOORWERP?

„Mijn auto, die heb ik elke dag nodig als topsporter. Ik woon in Noord-Holland en moet elke dag trainen in Heerenveen. Ik kan de Afsluitdijk wel dromen.”

WAT DOE JE ALS JE NOG MAAR EEN DAG TE LEVEN HEBT?

„Macaber hoor. Ik hoop toch niet bij de pakken neer te zitten en iets leuks te doen met mijn ouders en mijn vriend.”