



Frits Wester

De politiek verslaggever van *RTL Nieuws* is dit jaar een van de ambassadeurs van de Nationale Sportweek, die deze week wordt gehouden. Reden genoeg om Frits Wester even aan de tand te voelen, over sport voor de jeugd, over de Nederlandse politiek en over scheermesjes.

WAT HEB JIJ PERSOONLIJK MET SPORT?

„Oh, ik heb altijd heel veel gesport. Noem het maar op: voetbal, judo, karate, schaatsen, hardlopen, tennis en skiën. Maar mijn favoriete sport is zeilen.”

WAT DOET EEN AMBASSADEUR VAN DE NATIONALE SPORTWEEK?

„De jeugd stimuleren vooral aan sport te gaan doen. Zo is het heel goed als kinderen al jong aan teamsport doen. Dan leren ze samen te werken in een groep. Dat is heel goed voor de maatschappelijke carrière later.”

WAT IS JE GROOTSTE ZONDE?

„Ik ben erg ongeduldig, omdat ik nooit iets wil missen. Van mij mogen er 28 uur in een dag in plaats van 24.”

MERK JE IETS VAN DE KREDIETCRISIS?

„Natuurlijk, op het Binnenhof praat men er de hele dag over. Ook privé is het te merken. Een goede collega heeft erg veel moeite om zijn huis te verkopen.”

WAT ZOU JE DOEN MET EEN MILJOEN?

„Ik zou het niemand vertellen. Dan zou ik dus een stiekeme miljonaire worden.”

onze pioniers op zee had ik mee willen maken. Ook ben ik nieuwsgierig naar hoe het eruitziet over driehonderd jaar.”

HOEVEEL GELD BESTEED JIJ AAN JE UITERLIJK?

„Nou, naar de kapper hoef ik in ieder geval niet. Ik gebruik veel scheermesjes om mijn hoofd iedere dag te scheren. Ik besteed wel veel geld aan geurtjes, telt dat ook?”

WAT IS JE FAVORIETE SCHELDWOORD?

„Shit. Dat flapt er gewoon uit, te pas en te onpas.”

WAT IS HET BESTE CONCERT DAT JE OOIIT HEBT BEZOCHT?

„Dat was het laatste concert dat Neil Diamond gaf in Ahoy. Ik ben al sinds mijn dertiende fan van hem. Ik heb ook een aantal gesigneerde cd's.”

WAT IS JE FAVORIETE HUISHOUDELIJKE KLUSJE?

„Koken. Als ik thuis eet, meestal alleen in het weekend, dan vind ik het heerlijk om zelf te koken. Door de week eet ik in het restaurant van het perscentrum.”

WAT IS JE MEEST GEWAARDEERDE GEBRUIKSVOORWERP?

„Het scheermesje uiteraard, voor mijn hoofd.”

WAT DOE JE ALS JE NOG MAAR EEN DAG TE LEVEN HEBT?

„Toch weer op de boot...”

'IK ZOU HEEL GRAAG EENS EEN WERELDREIS WILLEN MAKEN OP MIJN ZEILBOOT'

WORDT NEDERLAND ONBESTUURBAAR NA 9 JUNI?

„Een werkbare meerderheid creëren voor een nieuw kabinet wordt een enorme puzzel. Het vertrek van Wouter Bos heeft het wel iets gemakkelijker gemaakt. Wanneer het CDA na de verkiezingen niet de grootste wordt, gaat ook Balkenende weg en kan de PvdA weer samenwerken met het CDA.”

WIE IS JE GROTE VOORBEELD?

„Absoluut Ard Schenk. Toen ik als klein jongetje ging schaatsen op de baan in Alkmaar kwam ik hem tegen. Als een blonde god schaatste hij zijn baantjes.”

WANNEER HEB JE VOOR HET LAATST EEN BEKEURING GEHAD?

„Veel kleine verkeersboetes. Tot mijn grote schande moet ik bekennen dat ik het rekeningnummer van het CJIB heb geboekmarkt bij mijn internetbank.”

WAT IS JOUW ALLERGROOTSTE WENS?

„Los van dingen als een lang en een gezond leven en een mooie toekomst zou ik heel graag eens een wereldreis willen maken op mijn zeilboot.”

IN WELK TIJDPERK ZOU JE WEL WILLEN LEVEN?

„De 16de eeuw, de Gouden Eeuw met