



Bob Fosko

Bob Fosko (53) is muzikant, SP-activist en acteur. Op Comedy Central is hij zondag te zien in *Piet Kluit, een man met ballen*. Dit is een 'mockumentary' in de stijl van *The Office* meets *De Lama's*, over een doodgewone man die op een dag zomaar ineens voetbaltrainer wordt.

HOE LEUK IS PIET KLUIT, EEN MAN MET BALLEN?

„De film is met minimale middelen gemaakt, maar ik vind hem bijzonder geslaagd. Het is een no budget-comedy van vijftig minuten die in zeven dagen is opgenomen. Ik kreeg van de makers Benjamin Landshoff en Miguel Narings alle ruimte om te improviseren.”

IS SEKS ONDERSCHAT OF OVERSCHAT?

„Absoluut onderschat. De diepere laag van seksualiteit is zoveel meer dan mensen denken. Het overstijgt de drift van de voortplanting, het is meer.”

Dat is de meest liberale, vrijdenkende stad in de Verenigde Staten. De West Coast, de Golden Gate Bridge en de klassieke trams spreken mij echt aan.”

WIE ZET JE OP EEN VOETSTUK?

„Ik bewonder Jan Marijnissen van de SP. Een fantastisch politicus en mijn grote inspirator. Hij is geen fractievoorzitter meer, maar nog wel erg belangrijk in de partij. Ik ben nog steeds lid van het verkiezingsteam van de SP. Ik zing liedjes in en doe radiospots, laatst ook nog voor de Europese verkiezingen.”

IN WELKE AUTO WIL JE NOG NIET DOOD GEVONDEN WORDEN?

„Een Hummer! Dat ding staat symbool voor oorlog. Die associatie krijg ik doordat ik ze voor het eerst zag tijdens de eerste Golfoorlog in Irak.”

WIE ZOU JE TOT LEVEN WEKKEN, ALS DAT KON?

„Schrijver Karel Glastra van Loon. Hij heeft het lied geschreven dat ik voor de SP heb gezongen. We wilden samen nog een rockmusical maken, maar hij is vier jaar geleden plotseling overleden.”

MET WIE ZOU JE NOOIT IN HET OPENBAAR GEZIEN WILLEN WORDEN?

„Nou ligt het natuurlijk voor de hand om Geert Wilders te zeggen, maar dat doe ik niet. Ik vind dat je te allen tijden de democratische plicht hebt om met zo iemand in discussie te gaan. Je kunt het oneens zijn met zijn politieke stellingen, maar je moet iedereen te woord staan.”

WAT IS HET LEKKERSTE DAT JE OIIT HEBT GEGETEN?

„In Frankrijk genieten we van de zogenoemde côte à l'os. Dat is entrecote van een os, met een stuk bot erin. Om je vingers bij af te likken.”

MADONNA OF MARIAH?

„Dat is een moeilijke. Ik heb met beide niet zoveel, maar voel toch meer sympathie voor Mariah Carey. Madonna zie ik meer als een slimme zakenvrouw dan als een zangeres.”

'GOEDE SEKS OVERSTIJGT DE DRIFT VAN DE VOORTPLANTING, HET IS MEER DAN DAT'

WAT DOE JE VOOR EEN BETER MILIEU?

„Alle lampen in huis vervangen door spaarlampen, afval scheiden en niet meer met de auto de stad in gaan.”

WELKE DAG UIT JE LEVEN ZOU JE HET LIEFST WILLEN VERGETEN?

„Schokkende gebeurtenissen als 9/11, die heel veel in de wereld hebben veranderd. In Nederland wil ik de laatste Koninginnedag in Apeldoorn vergeten.”

ALS JE MORGEN OP HET VLIEGTUIG MAG STAPPEN, WAAR GA JE DAN HEEN?

„Ik vind Scandinavië erg mooi, maar als ik mag kiezen, ga ik naar San Francisco.

DRANK OF DRUGS?

„Ik ben een wijnliefhebber. Ik woon een deel van het jaar in Frankrijk en ben daar min of meer connaisseur geworden van de betere Franse rode wijnen. Bij een test weet ik de juiste wijn er meestal wel uit te halen.”

WAT HOOPTEN JE OUDERS DAT JE ZOU WORDEN?

„Het maakte ze niet uit, maar ik moest wel de kost kunnen verdienen. Toen bleek dat ik artistieke ambities kreeg en naar de toneelschool ging, hebben ze zich wel eens zorgen gemaakt. Maar het is toch nog allemaal goed gekomen.”