

BATTLE OF THE COACHES

KOEMAN VS

Ronald Koeman en Louis van Gaal staan maandag in de Premier League tegenover elkaar, als Southampton het opneemt tegen Manchester United. The battle of the coaches: wij bepalen de score op basis van tien categorieën. Wie scoort het best?

TEKST MARC KETZER // FOTOGRAFIE PICS UNITED, HOLLANDSE HOOGTE

AJAX

Ronald Koeman was een zeer verdienstelijk coach van Ajax (2001-2005), maar twee kampioenschappen en de kwartfinale van de Champions League wegen toch niet op tegen de legendarische periode van Louis van Gaal (1991-1997): driemaal landskampioen, de UEFA Cup, de Champions League en zelfs de Wereldbeker voor clubs. **DIT PUNT WINT VAN GAAL: 0-1.**

BARCELONA

Van Gaal was coach van Barcelona (1997-2000 én 2002-2003), haalde veel Nederlanders en werd twee keer kampioen, maar de Catalanen moesten hem niet. Sneeuwvlokje Koeman speelde zes jaar voor Barcelona en was er assistent-trainer (onder Van Gaal!). Met zijn legendarische goal in de finale van de Champions League van 1992 tegen Sampdoria maakte hij zichzelf onsterfelijk.

PUNTJE VOOR KOEMAN: 1-1.

ORANJE

Ronald Koeman had zich op dit moment kunnen bewijzen als bondscoach, maar de KNVB stak daar een stokje voor. Louis van Gaal mislukte in 2000-2002 als bondscoach, maar maakte dat goed door van 2012-2014 Oranje naar de bronzen plek op het WK te loodsen. 5-3-2 forever! **1-2 VOOR VAN GAAL.**

VOETBALLER

Van Gaal had een legendarisch inzicht, maar zijn bijnaam was de Schildpad. En dat was niet alleen vanwege zijn platte neus... Ook Koeman was niet snel, maar ontegenzeggelijk de betere voetballer van de twee. Twee Europa Cups en een Europese titel voor Oranje zeggen genoeg. **RONALD MAAKT GELIJK MET EEN SNOEIHARD AFSTANDSSCHOT: 2-2.**

ENGELAND

Hier kunnen we kort over zijn: de entree van Koeman in de Premier League was fantastisch. Louis van Gaal begon daarentegen met een nederlaag tegen Swansea en verloor van Leicester City met 5-3 na een 1-3-voorsprong. **OP DIT MOMENT HEEFT KOEMAN DE BESTE PAPIEREN: 3-2.**

PERSOONLIJKHEID

Een makkie voor Louis van Gaal. Je kunt van alles over hem

'VRIENDEN WORDEN
WE NIET, AL BEN IK
NIET HAATDRAGEND'

VAN GAAL

zeggen, maar niet dat hij geen persoonlijkheid heeft. Persoonlijk is hij een warme, sociale man, maar als hij zich onbegrepen voelt, gaat hij vol in de aanval. En het gekke is: hij heeft altijd gelijk. Ronald Koeman komt steeds beter over in interviews, maar qua persoonlijkheid moet hij het toch echt afleggen tegen Louis van Gaal. **HET IS WEER GELIJK: 3-3.**

PERS

En juist zijn persoonlijkheid kost Van Gaal een punt bij dit onderwerp. Omdat hij altijd gelijk wil hebben, maakt hij zich vaak onmogelijk. Niet voor niets kan zowel het blad *VI* als het gelijknamige tv-programma niet meer met hem praten.

RONALD KOEMAN IS BENADERBAAR EN AIMABEL, DUS HIJ MAAKT DE 4-3.

OP HET VELD

Nee, de coaches hebben nog niet vaak tegen elkaar gespeeld. In seizoen 2006/2007 was Koeman coach van PSV en Van Gaal van AZ. Beide uitwedstrijden werden gewonnen: AZ-PSV 1-3 en PSV-AZ 2-3. Uiteindelijk werd Koeman kampioen omdat Van Gaal met AZ in de laatste wedstrijd van Excelsior verloor, maar het onderlinge resultaat staat dus op 1-1. **EEN HALF PUNTJE VOOR ALLEBEI: 4½-3½.**

OVER ELKAAR

Wie rekt het best met de ander af? We citeren de coaches uit hun eigen biografieën. Ronald Koeman over hun ruzie toen hij trainer van Ajax was en Louis technisch directeur: „Van Gaal ging steeds meer op mijn stoel zitten. Ik ben niet haatdragend, maar vrienden zullen we nooit worden.” Van Gaal over dezelfde affaire in zijn *Biografie & visie*: „Koeman mocht de vruchten van mijn ervaring en goede adviezen plukken, maar dat was blijkbaar te veel gevraagd. Echte toptrainers verdiepen zich ook in andere disciplines.” Ouch voor beiden! **OOK DIT VINDEN WE EEN GELIJKSPEL, DUS EEN HALF PUNTJE ERBIJ: 5-4.**

GEZELLIGHEID

Met wie we gezellig naar de kroeg willen? Eerlijk: we denken dat dit met Louis van Gaal een moeilijk verhaal wordt. Bulderend zal hij zich afvragen waarom jij geen verstand hebt van bier, terwijl hij het toch zo goed weet. Met Ronald Koeman wordt het vast een stuk gezelliger, al zou hij af en toe best weleens een leuk grapje mogen maken. **TOCH IS DIT PUNT VOOR HEM: 6-4!**

DE EINDSTAND

CONCLUSIE: Southampton-Manchester United wordt 6-4. Met Graziano Pellè en Dušan Tadić in de aanval van Koemans club en de wankelende verdediging van de ploeg van Van Gaal zou dit best weleens kunnen. Wij hebben het gezegd! ■

TV | Southampton-Manchester United | maandag | Fox Sports



'ECHTE TOPTRAINERS
VERDIEPEN ZICH OOK IN
ANDERE DISCIPLINES'

