



# AJAX

# De mythes ontrafeld

Ajax is genoemd naar een held uit de Griekse mythologie, en toeval of niet, over de club uit Amsterdam doen nogal wat mythes de ronde. In de week van Ajax' eerste Champions League-duel verzamelen én checken wij er tien.

## BIJ DE START VAN DE CHAMPIONS LEAGUE

Volgens de Dikke van Dale is één van de betekenissen van een mythe 'een gangbare, als onaantastbaar beschouwde, maar ongegronde opvatting.' Zulke opvattingen zijn er genoeg over Ajax, dat vaker dan alle andere clubs landskampioen werd.

Dankzij het behalen van de 31ste titel start de formatie van trainer Frank de Boer dinsdagavond weer in de Champions League. De eerste horde is de loodzware uitwedstrijd tegen de Duitse kampioen Borussia Dortmund.

### 1 AJAX HEET NIET VOOR NIETS LUCKY AJAX

In de Champions League mag Ajax met klaskamp tegenstanders Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund hopen dat het wat heeft aan zijn bijnaam Lucky Ajax. Het gouden team uit de jaren 70 kreeg die naam van gefrustreerde tegenstanders die vaak aan het kortste eind trokken. Maar Ajax dwong het geluk zelf af. Vorig seizoen hadden de Amsterdammers juist uitgesproken pech op het bal der kampioenen. Alleen een monsterzege van Olympique Lyon op Dinamo Zagreb zou Ajax uit de achtste finales houden. En verdomd: Lyon won met 1-7. Onder verdachte omstandigheden nog wel. Maar goed, Ajax had natuurlijk op eigen kracht de volgende ronde moeten halen.

**Klopt niet, geluk dwing je zelf af.**

### 2

#### DE ARENA BRENGT ONGELUK

Ajax zou minder zijn geworden sinds 1997, toen de Arena zijn poorten opende. Tussen 1966 en 1996 werd de club in stadion De Meer maar liefst zestien keer kampioen. Een indrukwekkende score van ruim 50%. Tussen 1997 en 2012 werd de club in de Arena in vijftien jaar vijf keer kampioen. Eén op drie is niet slecht, maar vooral te danken aan de recente opleving onder Frank de Boer. Pas als Ajax de komende vier jaar kampioen wordt, is de marge hersteld.

**Klopt, de cijfers zijn hard.**

### 3

#### DE JEUGDOPLEIDING VAN AJAX IS BRILJANT

Traditioneel was de kweekvijver van Ajax enorm, maar in de jaren 90 ging het mis. Ineens stond er bij Feyenoord meer eigen kweek in de basis dan bij Ajax, dat grossierde in dure miskopen. Johan Crujff luidde de noodklok en inmiddels gaat het beter. Talenten als Davy Klaassen, Ricardo van Rhijn, Mitchell Dijks en Viktor Fischer krijgen een kans - zelfs in Europa. Frank de Boer zegt dat Ajax geen zestien miljoen euro meer voor spelers gaat betalen. Liever geeft hij de eigen jeugd een kans. Dat zien we graag.

**Klopt, de lijst is indrukwekkend.**



## DE VERLOSSER IS TERUG

We zijn niet vergeten in welke deplorabele staat Ajax verkeerde toen Frank de Boer trainer werd. Zijn eerste wedstrijd was veelbelovend: een 0-2 overwinning op AC Milan. De verlosser is terug, en El Salvador heet tegenwoordig niet Cruïjff, maar De Boer. Met oer-Hollandse nuchterheid houdt hij de Ajacieden scherp. Denk maar eens aan zijn speech tijdens de drinkpauze van NEC-Ajax een paar weken geleden. Bij een 1-5 voorsprong schold De Boer zijn spelers verrot alsof zij 5-1 achterstonden. De huidige wederopstanding van Ajax heeft alles te maken met Frank de Boer, de verlosser.

# 4

## NUMMER 14 MAG NOOIT MEER GEDRAGEN WORDEN

In 2007 besloot de clubleiding dat nummer 14 als eerbetoon aan de beste speler die ooit bij Ajax speelde nooit meer gedragen zal worden. Maar Johan Cruïjff zelf vindt dat grote onzin. „De beste speler moet juist dat nummer dragen”, zegt hij. Op dit moment speelt niemand met 14 op z'n rug. **Klopt niet, de meester zegt het immers zelf.**

# 6

## AJACIEDEN ZIJN GODENZONEN

De Griekse held Ajax was de zoon van een argonaut, niet van een god. Geen club in Nederland kan pochen op een zo rijk gevulde prijzenkast als Ajax. Dan is de titel godenzonen snel gevonden, maar hij is feitelijk onjuist. Misschien kunnen Christian Eriksen en Siem de Jong gezien worden als de zonen van God, in dit geval Frank de Boer, maar zo ver zouden wij niet willen gaan.

**Klopt niet, Ajax heeft te veel menselijke trekjes.**

# 7

## AJACIEDEN ZIJN JODEN

Ajax is van geen joodse club, maar er speelden, vooral vroeger, joodse voetballers. Sjaak Swart was de bekendste, maar Daniël de Ridder in 2005 alweer de laatste. Bestuurders Jaap en Michael van Praag en Uri Coronel waren van joodse afkomst. Op dit moment zijn er geen joodse spelers, maar de geuzennaam van de supporters zal altijd wel blijven.

**Klopt, niet zozeer vanwege de geschiedenis, maar om die geuzennaam.**

# 8

## AJAX SPEELT HET MOOISTE VOETBAL

Van Ajax wordt gezegd dat het altijd het mooiste voetbal speelt. Johan Cruïjff exporteerde het 4-3-3-systeem naar FC Barcelona, waar het als 'Hollandse school' heilig werd verklaard onder Josep Guardiola. En het systeem met echte buitenspelers was onder Louis van Gaal een ijzeren wet met vaste rugnummers. Maar latere trainers als Henk ten Cate en Martin Jol gingen morrelen aan die opstelling en speelden met twee spitsen. Als er maar gewonnen werd. Frank de Boer zorgde voor de comeback van mooi voetbal. Ajax speelt 4-3-3, er is succes, en Derk Boerrigter, Jody Lukoki en Lorenzo Ebcilio zijn echte buitenspelers.

**Klopt, 4-3-3 is terug van weggeweest.**

# 5

## HET IS NOOIT RUSTIG ROND AJAX

Er is altijd reuring geweest. Legendarisch zijn de ruzies tussen Johan Cruïjff en voorzitter Ton Harmsen in de jaren 80. Vorig seizoen was natuurlijk helemaal een dieptepunt: de raad van commissarissen stelde zonder medeweten van Johan Cruïjff Louis van Gaal aan als technisch directeur. Nu lijkt de Arena een oase van rust, maar elk rimpeltje in de vijver zal ook dit seizoen weer uitgebreid worden uitgemeten.

**Klopt, Ajax is de hoogste boom en vangt veel wind.**

# 9

## AJAX IS AMSTERDAMSE BLUF

Een beetje brutaliteit en zelfvertrouwen kan de tegenstander imponeren. In de jaren 70 waren Ajax' tegenstanders in Europa bij voorbaat al onder de indruk. De grootste brancieschopper van de laatste jaren was Jan Vertonghen. Maar die is weg. Dus zal er een nieuw haantje de voorste moeten opstaan. Wie voortaan Champions League-tegenstanders bang moet maken? Niet zo'n nuchter figuur als Siem de Jong. Nee, dan Tobias Sana. Geef hem een beetje tijd en hij wordt het nieuw blufgozertje.

**Klopt (nog) niet.**

# 10

## AJAX-FANS ZIJN NEPSUPPORTERS

Van Ajax-fans wordt wel eens gezegd dat ze niet zo trouw zijn. Wij hebben gewonnen, maar zij hebben verloren. Toch valt dit niet aan de toeschouwersaantallen af te lezen. In 2005 en 2009 trok de Arena de meeste toeschouwers, maar werd Ajax geen kampioen. Het is de beeldvorming, omdat Amsterdammers nogal mopperen op hun club wanneer het wat minder gaat. De ploeg extra steunen in slechte tijden, zit niet in hun systeem. Ajax-held Marco van Basten werd nota bene uitgescholden voor 'pannenkoek' toen Ajax de titel verspeelde.

**Klopt niet, maar fans zouden de beeldvorming tegen moeten gaan.**

## CONCLUSIE 5-5

De helft van de mythes blijkt waar. Er kleeft iets ongrijpbaars aan Ajax, dat tegenstanders imponeert, maar ook extra motiveert.

Het zal ons benieuwen of de kampioenen van Engeland, Spanje en Duitsland ook zo onder de indruk zullen zijn.

TV | Champions League: Bor. Dortmund - Ajax | dinsdag | Ned 3