

# Maak meer van je vakantie

ONZE REISPRESENTATOREN HELPEN JE OP WEG

Je zou maar voor je werk de wereld rond moeten reizen. Travelpresentatoren Geraldine Kemper, Jelle Brandt Corstius, Sander Janson en Chris Zegers hebben een droombaan... Hun tips voor mensen die 'gewoon' op vakantie gaan.



**Geraldine Kemper**

'Vraag de locals waar je heen moet'

BNN-presentatrice **Geraldine Kemper** verkent de wereld voor de programma's *3 op reis* en *Spuiten en slikken op reis*.

**Vakantie** „Hoe mooi mijn baan ook klinkt, het blijft altijd werk. Ik moet me aan het opnameschema houden. Kan niet gaan doen waar ik zin in heb. Ik ga dus ook 'gewoon' op vakantie.”

**Koffer** „Wat ik altijd meeneem is een wereldstekker. En schone onderbroeken natuurlijk, haha!”

**TIP 1** „Als je in Thailand een tempel binnengaat, moet je een sjaal om je schouders doen.”

**Low budget** „Backpacken naar Frankrijk, Spanje of Portugal, liften of een busreis nemen, dat is lekker goedkoop.”

**Laatste trip** „Dat was Boedapest, waar ik voor *Spuiten en slikken op reis* een item heb gemaakt over designerdrugs.”

**Vakantieliefde** „Ik heb wat dat betreft helemaal niks meegemaakt... Dat is eigenlijk wel raar, ja.”

**Blunder** „Ik spreek niet zo goed Frans. Of, nou ja, helemaal niet, eigenlijk. Dus een gesprek tussen een willekeurige Fransman en mij zit vol blunders.”

**TIP 2** „Plan niets, of in elk geval heel weinig. En vraag aan locals waar je heen moet. Dan kom je altijd goed terecht.”

**Waar naartoe?** „Gili Trawangan, bij Lombok. Dat blijft een fijn plekje. Ik hou zelf enorm van duiken en dat kan daar heel goed.”

**Sander Janson** is de presentator van *CampingLife* op RTL 4.

**Vakantie** „Vorig jaar ben ik met een camper een weekje 'voor mezelf' op wintersport geweest. Het was echt te gek om van gebied naar gebied te trekken.”

**Koffer** „In mijn koffer zit standaard: fudge voor m'n haar, iPad of iPhone, zwembroek, slippers en zonnebrand.”

**TIP 1** „Een paar jaar geleden hadden we opnamen in Salou. Het leven vijf kilometer landinwaarts is totaal anders, met prachtige natuur en pittoreske plekje.”

**Low budget** „Vakantie hoeft niet altijd veel te kosten, het traditionele leven van het land is ook fascinerend.”

**Laatste trip** „Voor *SnowMagazine* ben ik net naar de mooiste wintersportgebieden van de Alpen geweest.”

**Vakantieliefde** „Liefde hoor zeker bij vakantie. In 1991 heb ik een vakantieliefde gehad. Een Frans meisje op wie ik héél erg verliefd was. Het grappige is dat ik haar laatst via Facebook weer heb gevonden!”

**Blunder** „Ik was samen met mijn vriendinnetje aan het kamperen in zo'n klein gezellig knus tentje. Kaarsjes aan... We gingen even weg en al snel stond de tent in lichterlaaie.”

**TIP 2** „Voorzichtig met kaarsjes en zo op de camping...”

**Waar naartoe?** „Antibes (Zuid-Frankrijk). Genieten van het buitenleven op het strand. En 's avonds lekker uit je dak gaan in diverse nachtclubs.”

**Sander Janson**

'Geniet op het strand én in de clubs'





**Chris Zegers**

**'Reis altijd met open vizier'**

**Chris Zegers is de meest ervaren travelpresentator van het stel, vroeger voor RTL Travel en nu voor 3 op reis.**

**Vakantie** „Ik beschouw 3 op reis niet als werk, ik hou ervan. Als ik echt op vakantie ga, ga ik meestal zeilen, van plek tot plek.”

**Koffer** „Muggenspul moet je altijd meenemen! En een iPod voor de muziek. Meer niet. Wat je plaatselijk kunt kopen, moet je niet meenemen.”

**TIP 1** „Je moet met een open vizier reizen, zonder verwachtingspatroon. Maar als je de jungle in gaat, moet je wel weten of er giftige slangen voorkomen.”

**Low budget** „In het binnenland van Turkije ligt een mooie vallei die je per auto niet kunt bereiken. Dat is echt een goed bewaard geheim en heel goedkoop.”

**Laatste trip** „As we speak zit ik in Cabo Polonio, Uruguay. Een moeilijk bereikbaar schiereiland aan zee. Het is hier zo ontzettend mooi en ruig.”

**Vakantieliefde** „Dat is het mooie aan reizen. Als je verliefd wordt op iemand uit het Ruhrgebied is dát de mooiste plek op aarde. Als je gedumpt wordt op een idyllisch strand is dát de hel.”

**Blunder** „In Costa Rica presenteerde ik eens een item op het strand in een sarong, dat vond ik gemakkelijk. Maar dat sloeg echt helemaal nergens op. Veel vrienden hebben me er nog jaren mee gepest.”

**TIP 2** „In het buitenland hebben ze ook wasmachines, echt waar. Dus waarom die hele kledingkast meezeulen? Je neemt toch ook niet je bankstel mee?”

**Waar naartoe?**

„Ga naar Schotland! Daar is het ruig en mooi, de Schotten zijn geweldig en het weer kan niet tegenvallen.”

TV | CampingLife | zaterdag | RTL 4

TV | 3 op reis | zondag | Nederland 3

TV | Van Bihar tot Bangalore | donderdag | Nederland 2

**Jelle Brandt Corstius** maakte eerder een reportageserie over Rusland, nu zijn z'n belevenissen in India te zien in *Van Bihar tot Bangalore*.

**Vakantie** „Deze maand ga ik naar Kenia. Een vriend van me woont daar. Ik ga daar heerlijk genieten. Maar gewoon Center Parcs in Drenthe vind ik ook leuk, hoor.”

**Koffer** „Ik neem altijd een sarong mee, dat is een Indonesische doek die je gebruikt als laken, handdoek, kledingstuk en klamboe.”

**TIP 1** „Kleine landjes zijn leuk, omdat in Nederland bijna niemand er iets van afweet. Abchazië bijvoorbeeld, dat is een afgescheiden republiek van Georgië. Je kunt er niet pinnen, dus neem je een grote baal met geld mee.”

**Low budget** „Behalve op Bali is de prijs-kwaliteitverhouding in Indonesië zo goed dat je je vliegreis er al uit hebt als je daar twee weken leeft.”

**Vakantieliefde** „Een vakantieliefde hoort erbij, anders is het geen vakantie geweest! Ik heb in Rusland een relatie gehad met een medestudente van de Universiteit van Sint-Petersburg.”

**Blunder** „Ik heb ooit een even aantal rozen aan de oma van mijn Russische vriendin gegeven. Dat moest oneven zijn. Even aantallen bloemen zijn voor het graf.”

**TIP 2** „Laat je rondleiden in de sloppenwijk Dharavi in Mumbai, India. Daar woont een miljoen mensen op twee vierkante meter. Overal zijn mensen en kleine fabriekjes. Fascinerend.”

**Waar naartoe?** „Russisch Lapland. In de zomer wandelen op de toendra, bramen plukken en genieten van de midzomernacht. In de winter over bevroren meren scheuren met de sneeuwscooter, de sauna in en door de sneeuw rollen. En daarna, bij poollicht, een wodkaatje.”



**Jelle Brandt Corstius**

**'Neem een sarong mee'**