

# 13 feiten & fabels over

# 13

We zitten in week 13 van 2013. Beetje ongelukkige timing of niet?! Dat er heel wat te doen is om het getal 13, blijkt wel uit de volgende weetjes.

**1 TRISKAIDE...WAT?**  
Sommige mensen hebben echt angst voor het getal 13. Dat heet met een duur woord Triskaidekafobie. Een leuke voor Wordfeud!

**2 BLIJF BINNEN!**  
Vrijdag de 13de wordt gezien als een ongeluksdag. Bijgelovigen durven de deur niet uit, uit angst dat er iets zal gebeuren. Volgens de ANWB gebeuren op die dag significant minder ongelukken dan op een normale dag, omdat mensen extra voorzichtig zijn of thuisblijven.



▲ Jason Voorhees in *Friday the 13th*.

**3 VERBODEN NUMMER**  
In veel situaties is het getal 13 nog steeds taboe. Veel gebouwen in de VS hebben geen 13de verdieping, vliegtuigen missen de 13de rij en sommige ziekenhuizen slaan de 13de operatiezaal over, want wie wil nou een gevaarlijke operatie ondergaan in nr. 13? Microsoft Office ging van versie 12 ook pardoes naar versie 14.



▲ Nee, er is écht geen 13de verdieping!



**4 ANGSTAANJAGEND CIJFER**  
De film 13 is een remake van het Frans-Georgische *Tzameri* en gaat over een groep mensen die er een lugubere hobby op na houden: Russische roulette. Dan kun je wel een beetje geluk gebruiken, zouden wij zeggen. Andere films waarin het getal 13 ongeluk brengt, zijn *Thir13en Ghosts*, *Friday the 13th*, *Apollo 13*, *The Thirteenth Warrior* en *The Thirteenth Floor*. En in kinderserie *Hotel 13* op Nickelodeon is de kamer waar het mysterie om draait uiteraard kamer 13.

**5 ÉÉN TE VEEL**  
Een verklaring voor de negatieve associatie met het getal 13 is te vinden in de Bijbel. Twaalf is daarin het getal van de perfectie. Maar aan het laatste avondmaal zat Jezus met zijn twaalf apostelen, dus 13 personen, en werd hij

verraden. Ook de Babyloniërs zagen twaalf als een mooi, gunstig getal. Zo hanteerden ze een twaalf-talig telsysteem (wat nog terug te vinden is in onze tijdsrekening met twaalf uren en twaalf maanden). Maar 13, dat is net één te veel, en dus krijgt het getal een meer dan slecht imago.



▲ Een gezellig etentje met 13 man, kan dat?

# 6 XIII IN DE STRIP

De strip *XIII* (er is ook een tv-serie van gemaakt) gaat over een kwaadaardige organisatie die de macht in de VS wil overnemen. De leden zijn met Romeinse cijfers in hun nek getatoeëerd. Met lid XIII gaat het mis. Hij heeft de president vermoord, maar krijgt daarna geheugenverlies. Ook in de stripreeks *Franka* gaat het goed mis in deel 13, dat *De 13de letter* heet. Dat is de M van Madame Mauve, een secreet uit de modewereld, die onze sympathieke hoofdpersoon probeert te vermoorden.



▶ XIII gaat op zoek naar zichzelf.

# 7 GEHEIMZINNIGHEID

In *The Hunger Games* zijn 12 districten die mee moeten doen aan de gruwelijke Hongerspelen van hoofdstad Panem. 12? Er waren ooit 13 districten. Maar het 13de district kwam in opstand en is door Panem met de grond gelijk gemaakt. Of toch niet? In november komt *The Hunger Games: Catching Fire* uit en weten we meer. Of lees het boek *Vlammen!*



# 10 BIZARRE UITKOMST

13 is een priemgetal, alleen door 1 en zichzelf te delen. Maar er zijn andere merkwaardige zaken met 13. Pak een rekenmachine. Neem een getal van drie verschillende cijfers. Zet dezelfde drie cijfers erachter (het wordt een getal van zes cijfers). Deel dat getal van zes cijfers door 7, dan door het oorspronkelijke getal (van drie cijfers) en uiteindelijk door 11. En de uitkomst is...?!



# 11 DODELIJK AANTAL

Het woord 'ongeluksgetal' heeft 13 letters, net zoals de namen Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy en Jack the Ripper - de beruchtste seriemoordenaars aller tijden. Kan dat nog toeval zijn?



▶ Jack the Ripper



▶ Charles Manson

# 8 SPORTTABOE

Wielrenners draaien hun rugnummer 13 ondersteboven. In de nuchtere Formule 1 is er zelfs helemaal geen nr. 13.



De sport is zo gevaarlijk, dat men geen risico neemt. In 1925 verongelukten kort achter elkaar twee coureurs met rugnummer 13. Sindsdien is in de autosport het nummer 13 taboe.



▶ Nee, 13 is toch geen goed idee...

# 12 WHAT'S IN A NAME?

Een heel vreemde naam voor een gehucht in de buurt van Veendam: Numero Dertien. De oorsprong verwijst naar de tijd van de turfwinning. Het was de 13de zijwijk van de Ommelanden waarin naar turf gegraven werd. Toevallig ontstond op die plek dorpsbewoning. Na Maaskantje en Boerenhol zal ook dit plaatsnamenbord populair zijn bij studenten. Het gehucht bestaat uit vijftien huizen. Dat hadden er twee minder moeten zijn.



# 9 JUUST WEL 13

Johan Neeskens, Gerd Müller en Michael Ballack droegen zonder probleem rugnummer 13, dat weinig populair is bij voetbalclubs. Ballack kreeg er bij Chelsea zelfs ruzie om met William Gallas, die prompt een transfer kreeg naar Arsenal. Toeval? In de eredivisie spelen zes spelers met 13, onder wie Jonathan Reis van Vitesse. Sommigen zien dit als erg dapper, gezien de Braziliaan al het nodige heeft meegemaakt, van beenbreuk tot cocaïneverslaving.



# 13 DE 13DE MAAND

We mijden veel zaken met 13, maar er is niets zo welkom als de 13de maand als extra bonus op je inkomen. De vlag gaat dan uit. Zie je wel? Niets aan de hand met die 13!